



Remi

*Bedroefd, maar met een gevoel van grote dankbaarheid
dat wij hem zo lang mochten houden,
berichten wij u het overlijden van onze Pa en Opa*

meneer

Remi De Foer

*geboren te Pittem op 23 augustus 1932
en van ons heengegaan in het AZ Maria Middelaers ziekenhuis te Gent op 6 december 2021.*

*Naar wens van de familie zal
de uitvaartplechtigheid plaatsvinden in intieme kring*

Dit melden u:

zijn echtgenote Margareta Meeuws

*zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind
Jan en Ria De Foer-Blommaert
Eline, Justine, Freija, Charlotte, Annelies en Stéphane*

Piet en Chantal De Foer-Noirhomme

Bart De Foer

*Peter en Ann De Cloet-De Foer
Giel*

zijn zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

*Met oprechte dank voor de goede zorgen aan dokter Jean Loop en het personeel van het WZG Ter Venne
Dank aan allen die hem een warm hart toedroegen*

*Rouwbetuingingen: Begr. Kaerens - Sint-Martens-Latem
Ter Venne - Pennelaan 21, 9830 Sint-Martens-Latem*

Hij was een heel werkzaam man, die zijn gehele leven lang gezuogd heeft om zijn gezin en anderen het nodige te geven. Voor hen was hem niets te veel. De soms zeer harde beproevingen heeft hij steeds met kracht gedragen. Zelden hoorde je hem klagen, enkel hij weet wat er op de moeilijke momenten in hem omging. Zijn beproevingen hebben hem nooit weerhouden steeds de vrolijke noot te zijn in alle omstandigheden en in elke aanwezigheid.

*Ma'je, ik was graag nog enkele jaren bij jou gebleven.
Wees moedig en krachtig zoals je steeds bent geweest.*

Lieveke, pa en opa, wij zijn bedroefd om je heengaan doch zeer dankbaar voor de 70 jaren dat wij je liefde, zorg en toewijding mochten ervaren.